



Kennemerland

EPC magazine is een eenmalige uitgave ter ere van het 30-jarig jubileum



1992–2022

in
—
houd

5
Van lezen krijg je nooit genoeg

11
Wist je dat?

15
Even voorstellen,
penningmeester
Marco Melein

17
Gefeliciteerd EPC

21
Medium
Gertien van der Gracht
vragen én antwoorden

24

Voorzitters aan het woord

27
Geschiedenis EPC

28
Gedicht

30
Medium Loes van Loon
vragen én antwoorden

33
Even voorstellen,
vicevoorzitter
Clasina

34
Gedicht

35
Even voorstellen,
voorzitter
Monique Valk

36
'Lijflied' Imagine

40
Medium
Monique van Haastrecht
vragen én antwoorden

43
Medium
Greet Vermeulen
vragen

44
Gedicht

45
Voor
een
ander!

46
Medium
John Hagen
Een kijkje in zijn leven

49
Boekbespreking
Tarot van de New Vision

50
Oud bestuurslid
Alexandra Lodewijk

52
Oud bestuurslid
EPC Waterland



53
Bestuurslid
EPC West Friesland



Bestuursleden:

- † Mary Weijers
- † Olga de Jong
- † Jenny Bos-Kales
- † Lies Lagas
- † Anja de Groot
- † Hans de Haan
- † Marieke de Gooijer

Want als je gaat
Dan vieren we jou
Dan missen we jou
Dan herinneren we jou
In alles wie jij bent

Want als je gaat
Dan koesteren we jou
Dan houden we jou
Dan danken we jou
Dat we jou hebben gekend

Een hart onder de riem



Ook dit jaar was alles anders. Hoe kun je dan nog op een leuke manier het 30-jarig jubileum vieren?

Het is een prachtig, dik jubileumnummer geworden. Bedoeld als kado aan onze leden, bezoekers en mediums. En wat zijn we er trots op! Het is een echt bewaarnummer met zaken die ertoe doen. Voor nu, straks en later.

Colofon

EPC Jubileummagazine

Maart 2022

Redactie

Marco Melein
Clasina Melein
Monique Valk

In samenwerking met:

Leden
Mediums
Bezoekers

Oplage

± 500 stuks

Dit magazine is een eenmalige uitgave ter ere van het 30-jarig jubileum van EPC en is tot stand gekomen dankzij de vrijwillige inzet van leden, oud-leden, oud bestuursleden, mediums, sponsors en bestuur.

Copyright 2022 EPC Magazine

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bestuur EPC worden overgenomen.



EPC Kennemerland

Het doel van EPC Kennemerland is om op ethisch verantwoorde wijze belangstellenden in contact te brengen met het paranormale en zo een opstap en leidraad te zijn op weg naar bewustwording en zelfontplooiing. Het is juist in deze tijd zo ontzettend belangrijk om je te blijven ontwikkelen. Kortom: dit prachtige magazine staat garant voor veel interessante verhalen, mooie beelden en veel kijkplezier.

Sponsors bedankt!

Uiteraard kunnen we dit alles niet alleen realiseren. We doen dit - zoals altijd - heel graag samen. Daarom willen we bij deze alle sponsors bedanken! Uiteraard voor het meewerken aan dit prachtige jubileummagazine, maar ook de inspirerende samenwerking die nooit anders is geweest.

We hopen dat je net zoveel plezier hebt met lezen als wij bij het maken ervan!

Monique Valk | Voorzitter EPC Kennemerland
Clasina Melein | Vice voorzitter
Marco Melein | Penningmeester





Van **lezen** krijg je nooit **genoeg**

Loes van loon is een medium, zij heeft op verschillende manieren contact met gene zijde. Ze is een bescheiden vrouw, die zelf niet graag in het middelpunt van de belangstelling staat. Ze heeft 8 boeken geschreven met haar gids Hebenes. Een hoofdgids is een astrale ziel, die je helpt je taken en lessen in dit leven de vervullen en je levensplan bewaakt, alleen leeft hij aan gene zijde. Loes noemt zichzelf de typiste ode fax en niet de schrijfster, omdat zij deze boeken heeft geschreven dóór haar team van gidsen.

Deze boeken gaan over de reden van ons bestaan, waar we vandaan komen en wat de redenen zijn waarom we meerdere levens hebben gehad en wellicht nog zullen hebben en dat is de vervolmaking van de ziel. Samen met haar hoofdgids Hebenes maakt zij vele reizen naar Gene Zijde en beschrijft zij al deze ervaringen in haar boeken. Als je werkelijk geïnteresseerd bent in spiritualiteit en mediums, zijn de boeken van Loes een absolute aanrader, simpeler en duidelijker kun je het niet uitgelegd krijgen.



In **Door licht verbonden** vraagt het medium Loes van Loon haar gids Hebenes het hemd van het lijf. En hij geeft haar daar graag antwoord op via haar helderhorendheid of via automatisch schrift. Loes stelt 'gewone-mensen-vragen', over liefde en verwachtingen, maar ook over angst en verdriet zoals bij abortus, echtscheiding, misbruik en mishandeling, zelfdoding en discriminatie, vragen die iedereen herkent. Hebenes geeft hier op een heel open manier antwoord op met als doel ons het gereedschap te geven voor de oplossingen. Hebenes geeft 'gewone-mensen-antwoorden', die voor iedereen te begrijpen, maar vooral ook te gebruiken zijn. Hij neemt daarbij de gelegenheid te baat om het een en ander uit te leggen over bijvoorbeeld de functie van pijn en verdriet, over omgaan met woede en agressie, over tweelingzielen, over het al dan niet bestaan van 'de hel'. Door licht verbonden is zeer toegankelijk voor mensen die voor het eerst in aanraking komen met een niet-tastbare wereld. Maar ook voor de spiritueel meer ervaren lezer bevat dit boek veel nieuws, vooral vanwege de prachtige beschrijvingen van het reilen en zeilen aan gene zijde, die zo levendig en beeldend zijn, dat je die wereld werkelijk voor je ziet.

Wij zijn allen op weg naar vervolmaking gaat hoofdzakelijk over de wetten van karma en reïncarnatie. Dat je de plek waar je geboren wordt zelf uitkiest, dat je er sowieso zelf voor kiest om op aarde te komen en waar-om; hoe je huidige leven bepaald is door je vorige levens, en hoe je keuzes van nu bepalend zijn voor de toekomst. Steeds draait het om eigen keuzes, om de vrije wil. Om actie geeft reactie, ofwel: oorzaak en gevolg. Ook voor mensen die zich al langer verdiepen in deze materie, zit er veel in dit boek. Door de eenvoud - Hebenes en Loes blazen nooit hoog van de toren - kun je al snel denken "ja hoor, dat weet ik allemaal wel". Maar hoe zit het er eigenlijk mee? Als je het al weet, dóe je het ook? Hoe vaak gebeurt het niet dat we boos worden op iemand, omdat ie iets niet kan? Of een bepaalde eigenschap of vaardigheid niet bezit? Stimuleren we op zo'n moment iemand om datgene te doen waarin hij zich-zelf kan zijn en kan uitblinken?



Spiritualiteit heeft immers alles te maken met respect, waar-achtigheid en een liefdevolle benadering van jezelf en je naasten in het leven van alledag. Dit boek gaat over het leven zelf, over het hier en nu, en hoe we kunnen groei-en terwijl we met beide benen op de grond staan.

In liefde zal men wederkeren is alweer het derde boek van Loes en haar gids Hebenes. De derde klas zou je misschien kunnen zeggen, want vele onderwerpen die in de eerste twee boeken aan de orde zijn gekomen, worden hier verder uitgediept. En zoals we inmiddels gewend zijn, gaat het weer over concrete onderwerpen, die besproken worden op een manier waar je daadwerkelijk iets aan hebt als je hier op aarde leeft. Toch is dit derde boek anders. Dit keer is namelijk niet alleen Hebenes aan het woord. Dit boek is tot stand gekomen door de samenwerking van zestien zielen, waarvan er vier op aarde leven en twaalf aan Gene Zijde. Zij behoren allemaal tot dezelfde zielengroep en werken al heel lang met elkaar samen. De twaalf gidsen die via de handen van Loes aan het woord komen, hebben weliswaar allemaal hetzelfde doel, maar ook ieder hun eigen kenmerken en kwaliteiten. De onderwerpen waarover zij schrijven, zijn dan ook thema's waarin zij ervaringsdeskundigen zijn. Vanuit hun eigen ervaringen van bepaalde aspecten van het leven op aarde, die zij beleefd, doorleefd en verwerkt hebben, reiken zij ons hun inzichten aan. Zo gaat Argire, de vroegere hoofdgids van Hebenes toen deze nog op aarde leefde, uitgebreid in op het onderwerp trauma's, zowel vanuit het perspectief van de dader alsook van het slachtoffer. Hebenes vertelt over zijn uitgebreide ervaring in het verlies van kinderen. Er komen 2 voormalige mediums aan het woord, en het wordt langzaam duidelijk hoe zo'n zielengroep functioneert en elke ziel daarin zijn/haar plaats heeft. En dat is relevant omdat we uiteindelijk allemaal tot een zielengroep behoren... En zoals de eerdere boeken bewijzen: Hebenes en Loes zweven niet, maar staan met beide voeten op de grond. Uiteindelijk zijn wij immers zielen in een stoffelijk lichaam.





Dit is alweer het vierde boek van Loes en haar trouwe steun en toeverlaat Hebenes, haar gids, **U wordt gedragen door liefde**. En dit boek is weer heel anders dan de voorgaande boeken, hoewel er natuurlijk ook dieper wordt ingegaan op de stof die reeds is behandeld in de vorige 'klassen'. Dit boek is uniek, want het is één grote rondleiding 'aan de andere kant'. Geen tipje, maar een groot stuk van de sluier wordt opgelicht. Want, zoals Hebenes zegt: 'Het is immers nodig dat u een reëel beeld krijgt van ons leven aan Gene

Zijde, zodat u weet wat u kunt verwachten indien u bij ons aankomt en u niet bang hoeft te zijn. Dat is de functie van dít boek. 'Hebenes neemt ons mee naar verschillende plaatsen die aan de andere kant te verkennen zijn, en dit gebeurt op een zodanige manier dat je werkelijk zelf kunt meekijken, voelen en beleven. De functie van Loes daarin, want zij is natuurlijk mee op reis, confronteert ons met de gedachtewereld waarin wij hier op aarde leven, waardoor je je van jezelf bewust wordt. Loes heeft daarbij geen gemakkelijke rol, want ze voelt zich regelmatig publiekelijk te kijk staan of, zoals ze zelf zegt 'als een olifant in de porseleinkast'. Maar, voegt ze daar dan direct aan toe: 'ik weet wat de functie ervan is en zolang er iemand iets mee opschiet, vind ik het niet erg.'

Dolende zielen worden gered, het vijfde boek van Loes van Loon en haar gids Hebenes, heeft als centraal thema die zielen die verloren' lijken, maar vooral zich verloren voelen of geen notie hebben van hun stilstand. Ze zijn niet verloren of verdwaald, want hun gids weet immers waar ze zijn. Hun psyche is echter in de war, ze verkeren buiten de werkelijkheid en kunnen daardoor niet verder gaan. En het is een misverstand dat wij vanaf deze kant van de sluier iets voor deze zielen kunnen willen, waar ze zelf -ze hebben immers een vrije wil- nog niet aan toe zijn. Hebenes voert zijn medium Loes langs een groot aantal zielen die astraal in dergelijke nood verkeren. Ze worden regelmatig bezocht door bijzondere werkers die trachten deze zielen te begeleiden naar hun bewustwording. Dat vergt veel geduld, belangeloze inzet en onbaatzuchtige liefde. Voor het medium Loes was dit vijfde boek



een vermoeiende' maar dankbare reis, waarbij haar Hollandse nuchterheid en humor soms haar enige houvast waren. Hoewel de titel 'Dolende zielen worden gered' misschien anders suggereert, is het uiteindelijk de ziel zelf die besluit te stappen uit zijn/haar situatie, uit dat vastgelopen en verwrongen beeld van de werkelijkheid, en zichzelf bevrijdt uit de illusie om verder te groeien in vrijheid.

Liefdeslicht doorbreekt Zielenpijn is het zesde boek van Loes van Loon en haar gids Hebenes. Het centrale thema van dit boek zijn stigma's, wonden opgelopen in vorige levens, fantoempijnen van de ziel die hun verklaring meestal niet kunnen vinden in dit leven. Veel mensen reageren op situaties in hun leven op een manier die ze zelf niet begrijpen, alsof ze bewogen worden door een onbekende, inwendige drijfveer. In de ziel kan zich een bepaalde kennis hebben vastgezet, die voortkomt uit onverwerkte emoties uit een bepaald leven. In een later leven kan zich dat manifesteren in psychische klachten, al dan niet gepaard gaand met vormen van lichamelijk lijden. Dit boek gaat over oude pijnplekken in de herinnering van de ziel, en wil de lezer bewust maken van de veelheid van manieren waarop die onbewuste herinneringen het leven kunnen belemmeren. Uiteindelijk zal verwerking van die oude pijn de mens vooruit brengen in zijn persoonlijke evolutie. *Liefdeslicht doorbreekt Zielenpijn* was een moeilijk proces voor de auteur, zoals ze herhaaldelijk moest verzuchten, en ook voor de vele lezers die reikhalzend uitkijken naar deze boeken die ze samen met Hebenes schrijft, kan het hier en daar nogal confronterend zijn.



Kiezen voor liefde biedt geborgenheid is het zevende boek van Loes van Loon en haar gids Hebenes. Het centrale thema van dit boek is de bewuste KEUZE die wij als mensen voortdurend maken om liefdevol te zijn of in het tegenovergestelde te vervallen. Elke ziel kenmerkt zich door een bepaalde kleuring, noem het maar een pallet aan ervaringen. Die kleuren zijn ook als fakkels die aan anderen worden doorgegeven.

Die gekleurde ervaringen kunnen helend werken maar ook besmettend werken naar andere zielen. En een ziel die zijn ontwikkeling nog niet heeft voltooid, is ook ontvankelijk voor kleuren van anderen. De situaties waarin Hebenes zijn medium brengt, zijn opnieuw uiterst veelzijdig maar nooit exotisch en daarom voor veel mensen op deze aarde zo herkenbaar. Door wat zij samen schrijven, maken zij de lerende mens bewust van de weg die de lezer in zijn eigen bestaan gaat. De boeken zijn niet alleen informatief, maar werken kennelijk ook om ons milder te stemmen, en daardoor bij te dragen aan een betere manier van omgaan met de ander. En liefdevol begrip voor de ander, zonder daarbij het Zelf geweld aan te doen, geeft Vrede. Het zijn onze keuzes die onze wereld bepalen. Ook het plan voor dit leven is op grond van uw eigen keuze ontstaan. Daarom leiden we het leven dat we wilden leiden, ook als dat soms lijden inhoudt. Dat komt omdat we wilden leren. Ook dit zevende boek is lesmateriaal voor het leven dat onze leerschool is.



Gedragen door de Alkracht is het achtste boek van Loes van Loon en haar gids Hebenes. De cyclus van boeken van de gids Hebenes en zijn medium is hiermee voltooid. In de reeks die in de loop van 15 jaar is ontstaan, wordt op speelse wijze een beeld gegeven van de ontwikkelingsgang van de ziel en de uitwerking van thema's die kunnen leiden naar Vervolmaking. Het centrale thema van dit achtste boek is de relatie tussen het op aarde levende medium en de wereld van de gids die vanuit een groter overzicht leeft in het onzichtbare deel van onze dimensie. Dit boek wil ook laten zien vanuit welk liefdevol perspectief en eeuwenlange samenwerking met de ziel van het medium, de ideale samenwerking tot stand kan komen. De boodschap die een medium mag geven aan een hulpzoeker, komt vanuit een perspectief waar een "totaalbeeld" bestaat, maar die boodschap kan alleen zuiver bij de mens aankomen als het medium volledig bereid is om daarbij het eigen ego opzij te zetten. Als Loes vraagt: "Heeb, hoe moet ik de Alkracht noemen?" zal Hebenes antwoorden: "Het liefdeslicht, de oorsprong van ons bestaan, verandert niet door de naam die jij wilt geven. De Alkracht is compleet. Hem-haar-het, in Eén!"

Wist J **dat** Je?

1

EPC nu 3 bestuursleden telt?

2

Monique al 30 jaar (bestuurs) lid is?

3

Het seizoen van sep tot aug loopt?

4

Wij een fijne band met 'onze' mediums hebben?

5

Wij vroeger elke week zaten?

6

Wij een vast clubje mediums hebben, maar altijd open staan voor nieuwe?

7

Er totaal 4 voorzitters zijn geweest?

8

Er 8 EPC's waren die met elkaar EPCN vormden?

9

EPC Kennemerland nog het enige EPC is?

10

Wij regelmatig ook cursussen en workshops aanbieden?

Wist J **dat** Je?

11

EPC minimaal één getrouwd EPC stel telt, zij elkaar bij EPC leerden kennen?

12

Oud-bestuursleden soms nog gezellig naar een avond komen?

13

EPC een vast 'lijflied' heeft? (zie blz 34)

14

Het de bedoeling was een beurs te organiseren maar Covid roet in het eten goide?

15

Er altijd vrijwilligers nodig zijn om te helpen met klaar zetten & opruimen?

16

Er minimaal één pot koffie & diverse potten thee per avond doorheen gaan?

17

Je de entree kunt pinnen maar daar wel €0,25 p.p. voor betaald?

18

Er sinds kort op verzoek v leden een potje uitgestelde entree bij de kassa staat?

19

Wie het nodig heeft via mail kan vragen of er genoeg in zit voor zijn/haar entree?

20

Wij de 'boodschappen' altijd voor iedereen opschrijven?

Wist J dat Je?

21

Wij wel een paar huisregels hebben?
www.epckennemerland.nl

22

Marco het altijd heel gezellig vindt aan de kassa?

23

Olga nog steeds gemist wordt in het bestuur en in de keuken?

24

Wij super blij zijn met onze vrijwilligers?

25

De gedichten er bij Clasina meestal vloeierend uitkomen, maar toch niet altijd?

26

De nootjes het meest verkochte 'snoepartikel' is?

27

Er steeds meer leden naar de ALV komen en wij dat super tof vinden?

28

Als je Haarlem (of Zandvoort) Pas hebt, je 50% v/d contributie betaald?

29

EPC niet zonder jullie kan!?

30

Wij graag nog 30 jaar door willen?

PRAKTIJK VOOR REIKI

Jembatan



info@jembatan.nl

06-26724429

www.jembatan.nl

Even voorstellen, penningmeester Marco



Wie en wat is Marco ?

Ik ben Marco Melein, 52 jaar oud, getrouwd met Clasina Melein-de Jong sinds 1996 (al samen sinds 1989), 2 hele mooie dochters van 24 en 22 en sinds bijna 2 jaar opa van een kleindochter.

In het dagelijkse leven ben ik directie-assistent van een importeur van hijskranen voor op vrachtwagens en op schepen, waar ik dit jaar 30 jaar werkzaam ben. In mijn werkzaamheden heb ik te maken met inkoop, verkoop, boekhoud technische zaken, technische voorbereiding en ontwerpen van projecten, technische begeleiding van projecten, onderhouden van nationale en internationale contacten, nauw betrokken bij de dagelijkse leiding en beleidsbeslissingen. Al met al te veel om op te noemen, maar zeker een druk baasje, die met veel plezier werkzaam is in deze sector.

Geboren op vrijdag de 13^e, een dag en datum waar de meeste mensen een onderbuik gevoel van krijgen of hopen dat deze dag zo snel mogelijk voorbij gaat. Maar voor mij niet, ik heb er gewoon iets mee. Mijn hele leven staat al sinds mijn geboorte vol van uitdagingen en keuzes..... iets wat mij gemaakt heeft, wat en hoe ik nu ben. Een doorzetter, soms iets te perfectionistisch, nuchter, zakelijk, maar ook begripvol, medelevend, bijna altijd in voor een grap en een rol en soms iets te emotioneel in zowel de positieve als negatieve zin.

Na het overlijden van mijn schoonvader op 53-jarige leeftijd, na een bewonderenswaardige strijd, ben ik sinds 2002 door mijn vrouw Clasina en mijn schoonmoeder Olga bekend met EPC Kennemerland. Zij gingen er regelmatig heen en werden lid van het EPC. Na een aantal jaren lid te zijn geweest, kwamen zij in 2008 in het bestuur en runden zij samen jaren de keuken van de vereniging met heel veel plezier en energie. Zo door de jaren heen, heb ik ook regelmatig avonden bezocht en langs de zijlijn al vele malen geholpen met van alles en nog wat. Tot ik in 2018 werd benaderd of ik wilde helpen met de boekhouding en de kassa, omdat de toenmalige penningmeester Hans Verhoeven een baan kreeg met wisselende diensten. Hans zou de boekhouding blijven doen en ik zou de kassa, entree en het kasboek doen. Maar na de eerste paar maanden van het seizoen gaf Hans toch aan dat het hem niet ging worden en vroeg mij om alles over te nemen.... Zo gevraagd, zo gedaan. Sindsdien fungeer ik als penningmeester van de vereniging.

Samen met Monique, Clasina, Olga, Helga en ik zegt de gek, hebben we de afgelopen jaren geprobeerd om de vereniging te behouden als een warme vereniging, waar iedereen welkom is en iedereen zich thuis moet voelen en waar het voelt als een familie. Gezien de vele positieve reacties van leden, bezoekers en mediums is dit ons tot nu toe zeker gelukt. Oktober 2019 kwam er voor ons privé alsmede voor de vereniging een grote, droevige schok. Olga, mijn schoonmoeder, overleed op 69-jarige leeftijd..... Mijn 2^e moeder of "MOE", zoals ik haar altijd noemde, iemand wie van het begin af aan (1989) in mij had geloofd en mij altijd met alle liefde en warmte heeft omarmd was er niet meer. Tragisch, droevig en "leeg" moesten wij door en wat een warm medeleven hebben wij ook toen van iedereen binnen de vereniging terug mogen ontvangen, onbetaalbaar. Hier zijn wij nog steeds dankbaar voor. Aan het einde van datzelfde seizoen, gaf ook Helga aan, dat zij wilde stoppen met het helpen in de keuken en op de avonden. Sindsdien runnen wij de vereniging met z'n drieën. Iets, wat ons, naar onze mening goed af gaat, gezien alle positieve reacties van de leden, bezoekers en mediums.

De afgelopen jaren is de vereniging, net als vele andere verenigingen, geslonken qua ledenaantallen, inkomsten e.d. Maar gelukkig hebben wij een "rijke" vereniging en hebben wij, als één van de weinigen, tot nu toe alles overleefd, ook de corona periode, ondanks dat wij te maken hebben gehad en te maken krijgen met behoorlijke verliezen. Maar positief als we zijn, blijven wij wie we zijn, als mens en als vereniging en hopen dit nog jaren voort te mogen zetten. Uiteraard hopen we dat het ledenaantal en de bezoekersaantallen weer gaan groeien en dat we weer wat meer (financiële) stabiliteit mogen krijgen.

Ook persoonlijk hoop ik, dat we nog lang van onze vereniging, onze leden, onze bezoekers en natuurlijk alle mediums mogen genieten. Ik heb in ieder geval vaak de grootste lol en plezier bij de entree met een ieder wie ons bezoekt op de avonden.

Als laatste wil ik Monique en Clasina bedanken voor alles wat zij al die jaren gedaan hebben en nog steeds doen, jullie zijn samen "EPC" en dragen dit ook als zodanig uit. Alles wat EPC nu is, is grotendeels door jullie beleid, keuzes en warmte ontstaan en in stand gehouden. MEIDEN JULLIE ZIJN TOPPERS !!! En ik ben blij, dat ik in jullie team opgenomen ben en hier deel van uit mag maken. Samen op naar ons volgende lustrum.

GEFELICITEERD

VAN ONS



Ik wens jullie nog heel veel goede, fijne en gezellige avonden toe. En natuurlijk heel veel gezondheid en geluk. Blijf jezelf - laat je leiden door je hart - probeer altijd voor jezelf te blijven staan. Weet dat je goed bent zoals je bent.

Cora de Koning, medium

Ik hoop dat EPC nog heel lang mensen een reikende hand mag bieden.

Greet Vermeulen, medium



Hartelijk gefeliciteerd EPC KENNERLAND! Omdat jullie al 30 jaar bestaan en omdat ik er al 10 jaar mag komen. Dat is omdat er fijne avonden met gasten zijn waar we toch weer steeds bij terugkomen. Ook het bestuur met de ander zijn fijn en lief. Dus wensen we jullie nog 20 jaar erbij en dan zien we elkaar weer gauw. **Ursula Ygosse, lid**

EPC, van harte gefeliciteerd met het 30-jarig jubileum. Van die 30 jaar ben ik vele jaren bij avonden van het EPC aanwezig geweest. Jullie doen het fantastisch en wat de naam ook aangeeft, zeer ethisch. Ik wil als bijdrage een verhaal leveren

wat mij altijd is bijgebleven. Het was op een avond met het medium Tinie de Ruiters. Tinie pakte van de tafel een kleine foto met daarop een meisje en vroeg aan het publiek wie deze foto had neergelegd waarop een man reageerde. Tinie: 'Hoe komt u aan deze foto want dat meisje is helemaal geen familie van u'. 'Dat klopt' zei die man. 'Onze moeder was overleden en toen wij haar huis ontruimden kwamen wij dit fotootje tussen haar spullen tegen maar niemand wist wie dat meisje was en toch bleef dit ons intrigeren'. Tinie: 'Weet u wel dat er rond dit fotootje een enorme lading hangt en dat heeft met de oorlog te maken. Weet u ook of uw moeder in de oorlog in Amsterdam woonde en wel op een bovenhuis met op elke etage een ander gezin maar die wel allemaal via dezelfde trap omhoog gingen?' 'Ja' zei de man. Tinie: 'Op zeker moment vond er een inval door de Duitsers plaats en is dat hele Joodse gezin inclusief dat meisje meegenomen. Toen de Duitsers weg waren ging uw moeder die boven woonde naar beneden waarbij zij zag dat de deur open stond. Zij liep naar binnen en zag dat fotootje wat zij vervolgens heeft meegenomen en altijd bewaard maar heeft er nooit met iemand over gesproken. Gezien de lading rond

dat fotootje ga ik er verder niet op in, alleen dat ik u kan zeggen dat het met dat meisje niet goed is afgelopen en dan weet u wel genoeg'. Ik hoop met dit indringende verhaal een bijdrage te hebben geleverd. Veel succes en hartelijke groet.

Cees Krijger, trouwe bezoeker

Na jaren weer terugkomen bij EPC Kennemerland, voel ik mij in een warm bad. Mij aanmelden en Monique aan de telefoon krijgen die mij nog kende. Dit wil wat zeggen. Interesse in leden en oud leden hebben. Mooie mensen die avonden leiden, Monique, Marco en Clasina, hulde voor deze mooie mensen. Hoop dat we nog lang van EPC mogen genieten want ik kan niet zonder. Voel mij er heel erg op mijn gemak. Wens de vereniging NOG VELE JAREN.

Marianne Luiten-Smakman, lid

Op de eerste plaats hartelijk gefeliciteerd met de mooie mijlpaal 30 jaar EPC, heel mooi en ik hoop dat deze mooie vereniging nog tot in lengte van dagen mag blijven bestaan. Ik heb zo'n 15 jaar geleden kennis mogen maken met deze warme vereniging eerst als lid en later ongeveer 10 jaar als bestuurslid eerst wekelijks in het oude speeltuingebouw later om de week wegens mijn drukke neven activiteiten heb ik me teruggetrokken als bestuurslid maar ben nog steeds met veel plezier lid van EPC. Het EPC heeft mij vanaf de eerste dag tot heden het

gevoel gegeven als thuiskomen en als het even kan bezoek ik nog steeds met even veel plezier de avonden als ik in de gelegenheid ben. Er zijn in die 30 jaar zowel trieste gebeurtenissen geweest als vreugdevolle momenten. Zo hebben wij helaas afscheid moeten nemen van leden en zelfs ons zeer geliefde bestuurslid Olga. Ook zijn er positieve gebeurtenissen geweest zoals enkele EPC-relaties en zelfs huwelijken van leden die elkaar bij het EPC hebben ontmoet. Ik wil hierbij dan ook het huidige bestuur hartelijk danken voor de vele mooie en warme avonden die zij verzorgen en spreek de wens uit dat dit nog heel lang mag duren en dat we vooruit kunnen kijken naar een corona vrije toekomst. Monique, Marco en Clasina bedankt voor jullie inzet, een lieve groet en respect namens mij.

Peter van den Berg, oud-bestuurslid

Inmiddels zijn we zo'n 17 jaar lid van de vereniging, waar we iedere keer met plezier komen om te genieten van een avond uitgaan met elkaar. Inmiddels zitten we in ons 3e clubhuis en hebben we aan ieder clubhuis goede herinneringen, ze zijn steeds mooier geworden. We hebben veel mediums zien komen en gaan, en de een was nog beter dan de ander, allemaal op hun eigen manier en we hebben ervan genoten. Ook hebben we de cursussen met plezier gevolgd, en veel van geleerd, en de avonden waren altijd goed

dat met een storende transistorradio de avond verzorgde en via een bepaalde radiofrequentie een boodschap uit de ether haalde. Ook is ons goed bij gebleven dat er een avond was met Greet Vermeulen die met bloemen werkte, zij pakte een roos waar een uitloper op de steel zat, en ze vertelde mij dat ik een 2e kans kreeg, en die boodschap is ook uitgekomen. Het lijkt ons leuk om een cursus mediteren te volgen, of een avond alleen maar te mediteren. Met vriendelijke groeten, **Petra en Rob, beiden lid en vrijwilliger**

Gefeliciteerd met jullie 30-jarige jubileum. Voor mij staat EPC voor een avond van advies, een lach, een traan en een liefdevolle groet van Gene Zijde. Hoop dat jullie nog vele mooie avonden gaan organiseren. Liefs **Maureen, lid**

EPC al 30 jaar, hoeraaaaaa!
Wat vlogen de jaren toch zo snel voorbij. Ik ga met heel veel plezier naar de mooie en leerzame avonden. Al ruim 18 jaar kom ik over de vloer, kom altijd tot rust daar na een te drukke dag. De mediums die er komen zijn zo begaan met de leden en bezoekers en ze komen ook graag naar dit EPC. Wat een lieve, aardige, behulpzame en vriendelijke bestuursleden. Ze zijn zo begaan met alles en iedereen, heel warm. Monique, Clasina en

Marco, ik ben zo trots op jullie omdat jullie zo toegewijd en trouw zijn aan EPC. Jullie doen het fantastisch. Ga zo door, richting 50 jaar. Ik heb alleen maar lovende woorden voor/over jullie. Jullie zijn echte kanjers. Heel veel succes en nog vele fijne avonden bij EPC. Dat jullie nog jaren door mogen blijven gaan met leuke, aardige clubleden en mediums. Ik wens jullie het allerbeste, ook goede gezondheid. Veel liefs en warme groetjes,
Marva Lopes, lid en vrijwilliger



Wat denk jij?

Is geluk iets wat je overkomt of heb je er zelf invloed op?

Het antwoord ligt als zo vaak ergens in het midden.

Dit betekent dus ook dat je je eigen geluk kunt optimaliseren, zowel in je persoonlijk leven als in je loopbaan.

Wacht niet af tot het toeval je een handje helpt.

Met **GeluksExpert** neem je zelf het heft in handen, via lifecoaching of effectieve loopbaancoaching!

Ik begeleid mensen en organisaties bij hun missie: het realiseren van optimaal en duurzaam (werk) geluk. Dit doe ik door 1-op-1-coaching, consultancy en workshops, met toepassing van positieve psychologie.

Dit is het moment om het goed te doen. Om te investeren in jezelf en persoonlijk leiderschap te pakken.

Bepaal waarvan jij energie krijgt en creëer daaromheen je eigen groeipad



*Geluks
Expert*

Joanna Hessels

T: +31 (0)6 27626765

E: info@geluksexpert.com

Medium GERTIEN van der GRACHT

Vragen én antwoorden

- 1. Kun je jezelf even voorstellen? Wat moeten we echt over je weten?**
Hallo ik ben Gertien van der Gracht, 62 jaar jong. Volgend jaar heb ik 50 jaar verkering met Wim. Wij hebben 3 kinderen en 5 kleindochters.
- 2. Hoe zou je jezelf in 3 woorden omschrijven?**
Ras optimist, blij en dankbaar
- 3. Waar ben je het meest dankbaar voor in je leven?** *Mijn gezin*
- 4. Wat staat er nog op je bucketlist?** *Niets*
- 5. Wat is jouw grootste passie?** *Bodyboarden in de Atlantische oceaan*
- 6. Wat of wie inspireert jou?** *Mijn kleinkinderen*
- 7. Wat maakt je leven zinvol, de moeite waard?** *Alles!*
- 8. Wat is de betekenis van je bestaan?**
Ik ben op de wereld gekomen om mensen te helpen
- 9. Hoe besteedt je je vrije tijd het liefst?** *Zwemmen, wandelen of fietsen*
- 10. Wat is je grootste irritatie?** *Negativiteit*
- 11. En wat maakt je aan het lachen? Van welke 3 dingen wordt je blij?**
Nu vooral mijn kleindochters
- 12. Als één droomreis volledig bekostigd zou worden, hoe zou je reis eruit zien?** *Met het gezin naar Disneyland*
- 13. Keuze: ben je meer een honden-mens of een katten-mens?** *Katten*
- 14. Keuze: thee of koffie?** *Koffie!*
- 15. Keuze: altijd alles moeten zeggen wat je denkt of nooit meer kunnen praten.** *Ik zeg altijd alles*
- 16. Werk je alleen voor de zaal of doe je ook privé readings?**
Allebei, al 30 jaar inmiddels

17. **Waarom doe je met plezier dit werk?** *Omdat dit is waar ik voor ben gekomen*

18. **Wat is je mooiste/fijnste/meest bijzondere ervaring geweest in dit werk?**

Ik gaf een avond voor een familie thuis. Er kwam een jong meisje, Lotte vertellen dat ze haar vriendin zo dankbaar was. De oude moeder van het gezin begon te huilen en vertelde dat dit haar joodse vriendinnetje was die weggevoerd was in de oorlog. 'Ik heb haar koffer nog altijd bewaard en overal mee naar toe verhuisd'. Niemand van haar kinderen wist dit. Koffer opgezocht en afgegeven op Westerbork. Daar waren ze zo onder de indruk van de inhoud want er zaten fotoalbums in van de kinderen van het Joodse weeshuis waar Lotte ook woonde. De namen kregen ineens een gezicht. Hierdoor werd er een tentoonstelling georganiseerd. Dit inspireerde weer een kunstenaar die vervolgens door Leiden heen koffers gemaakt heeft als herdenking plekken. De vriendin van Lotte mocht deze route openen en ik mocht daarbij zijn. Deze gebeurtenis zal ik mijn leven niet vergeten. Een avond met een bijzonder startje!

19. **Waarom doe je dit werk zo graag?** *Omdat ik het kan!*

20. **Wat wil je anderen graag meegeven?** *Liefde en vertrouwen*

21. **Is er leven na de dood?** *Zeker!*

22. **Wat is je leukste of fijnste herinnering aan EPC?**

De keer dat mijn dochter ook meekwam om te werken op een open dag. Het was voor haar de eerste keer toen.

23. **Waarom kom je graag bij EPC?** *Het EPC is een van de fijnste verenigingen om te werken door de liefdevolle en respectvolle sfeer die er heerst*

24. **Heb je nog tips?** *Tel je zegeningen!*

25. **Wat wens je de bezoekers van EPC?**

Nog heel veel fijne bijeenkomsten samen.



Dank je wel Gertien

HOME & Joy

kadoshop



KLEINE GREEP UIT 'T ASSORTI-MENT:

- * BEELDEN
- * BOEDDHA VOOR BUITEN
- * BOEDDHA'S
- * BOEKEN
- * DIFFUSER
- * OLIEBRANDERS & OLIËN
- * EDELSTEEN & STENEN
- * ENGELTJES

- * GOED VOOR DE MENS
 - * KRISTAL
- * MEDITATIE & SPIRITUALITEIT
 - * MONNIKJES
 - * SIERADEN, TASSEN & ACCESOIRES
 - * SPAARPOTTEN
- * OMDAT JE AAN EEN ANDER DENKT
 - * WIEROOK



📍 Hoofdstraat 127

2182EN Hillegom

☎ 0620128285

✉ kadoshophillegom@gmail.com



Voorzitters aan het woord

30 jaar EPC Kennemerland, waar blijft de tijd.

Blij dat er in Haarlem een nieuwe spirituele vereniging kwam waar ik mijn spiritualiteit verder kon ontwikkelen. Het werd een grote leer-school voor mij en vele anderen. Na enige tijd avonden bezocht te hebben, besloot ik als bestuurslid toe te treden.

Nadat de voorzitter Hans de Haan minder tijd had door avonden in het land te verzorgen en cursussen te geven, werd ik na enige tijd voorzitster. Samen met verschillende bestuursleden hebben we toen allerlei avonden bij andere verenigingen bezocht om te kijken hoe mediums en paragnosten werkten en of het voor het EPC ook geschikt was.

Ja, soms ook vreselijk gelachen. Zo hadden wij een avond met klankschalen. De meneer kwam te laat en de zaal zat al vol. We dachten: we gaan even helpen die schalen uit de auto te halen. Nou dat was dus helemaal verkeerd, hoe durfden wij wel met onze energie aan die klankschalen te komen. Nou wij dorsten elkaar niet meer aan te kijken, en hebben dubbel gelegen van het lachen in de keuken.

Maar ook mijn persoonlijke groei ging door en ben cursussen gaan geven, Omdat er vrij snel ook avonden in het land bijkwamen ben ik toen uit het bestuur gegaan. Maar altijd is het EPC 'mijn vereniging' gebleven. Ik heb er jaren met plezier avonden, cursussen en workshops mogen verzorgen. Ben nu aan het afbouwen en zal niet veel avonden en dergelijke meer doen. Maar ik hoop dat het EPC nog heel lang mensen een reikende hand mag bieden.



In 1991 vroeg mijn moeder, Mary, mij mee naar een spirituele vereniging. Ik ging met haar mee, voor haar. Wist toen nog niet dat ik me zo thuis zou gaan voelen bij die club, dat ik tot nu, niet meer ben weggegaan.

Vrij snel werd ik gevraagd om in bestuur te komen, eerst als algemeen bestuurslid, later deed ik de ledenadministratie, ben ook penningmeester geweest, heb secretariaat gedaan en uiteindelijk, nadat voorzitter Marieke de Gooijer verhuisde naar Groningen, ook het voorzitterschap samen met vicevoorzitter Janet Kerkstra en later met Clasina Melein op me genomen. Onze beide dochters zijn opgegroeid met EPC, kennen de namen van de mediums en hebben geholpen waar dat nodig was met o.a. de zaal in orde maken, de website enz., net als m'n man trouwens.

En wat heb ik veel geleerd van het bestuurslid zijn; spreken voor de zaal bv was ooit een heikel punt, samenwerken met bestuursleden van de andere EPC's in het bestuur van EPCN om er zomaar een paar te noemen. Ooit had EPC een winkeltje op de maandagavonden, en een heuse bibliotheek. Elke maandag sleepte een bestuurslid kratten vol boeken mee in de auto. EPC heeft altijd een grote plaats ingenomen in m'n leven en ik heb dat heel graag gedaan!

Het huidige bestuur, Marco, Clasina en ik, hoopt dat iedereen zich welkom voelt bij EPC; leden, bezoekers en mediums! Wij vinden het leuk om te doen en zijn blij met de leden, mediums en bezoekers!! Ook hopen we dat men bij EPC vindt wat nodig is om bij te dragen aan geestelijke groei, ontwikkeling en soms ook troost.

Als iets verbetering behoeft, zeg het ons, ben je super tevreden, zeg het anderen! Met elkaar op naar de volgende 30 jaar!!

Monique Valk





Ik ben Marieke en lang geleden voorzitter geweest van EPC Kennemerland.

Het EPC bestond toen nog niet zo lang en echt nog in de begin fase. Er was toen wel een bestuur maar nog geen hecht geheel, alles moest zich nog vormen. Een mooie tijd en fijn om daaraan mee te mogen werken. Mede door mijn man Dick die wel en dan weer niet een bestuursfunctie had, open plekken opvulde, hebben we een heel fijn en hecht bestuur gekregen. De vereniging bloeide, elke week een gezellige en fijne avond zo met elkaar. Het cursus aanbod werd meer en meer: tarot, mandala tekenen, ontwikkelingscursus, dromen, magnetiseren, numerologie, esoterie en nog meer. We hadden de tijd mee.

Ik moest stoppen, we zouden binnenkort verhuizen naar het platteland in Groningen naar onze jongste dochter. Iemand anders moest toen die taak gaan vervullen en alle hulde voor Monique, petje af, nog steeds jullie voorzitter.

Voel me nog steeds, als ere voorzitter, verbonden met het EPC. Het heeft mij geleerd om met andere ogen naar mensen te kijken en ben daar dankbaar voor.



Marieke de Gooijer



EPC Kennemerland, voluit Ethisch Paranormaal Centrum Kennemerland, is officieel opgericht in maart 1992. Mediums én bestuursleden van EPC Amsterdam en EPCN (Ethisch Paranormaal Collectief Nederland) Hans de Haan en Dolly Brinkman, waren betrokken bij de oprichting van EPC Kenne-

merland. Bij de oprichting was EPC K ook meteen onderdeel van EPCN waar op een gegeven moment totaal 8 EPC's in ons land bij aangesloten waren. EPC K heeft vanaf de oprichting de activiteiten gehouden in de Speeltuin, in die tijd Speeltuin Haarlem Oost, later Speeltuin de Papagaai. We hebben samen met de Speeltuin ook nog in 2 noodgebouwtjes gezeten om uiteindelijk in dit mooie gebouw terecht te komen. In de eerste jaren was er elke week een paranormale avond, later werd dit om de week. Er was een tijd dat er per seizoen 19 cursussen in het boekje stonden en bijna 200 leden waren. Belangrijker is dat alle bestuursleden, vanaf de oprichting tot nu, met veel plezier, inzet, onbaatzuchtig hebben bijgedragen aan het feit dat onze vereniging nu al 30 jaar bestaat! Wij zeggen graag, *de fijnste club van Kennemerland*. Zeker na de 2 corona jaren die we achter de rug hebben, zijn we zo blij dat EPC er nog is! Zoveel vrijwilligers, leden, bezoekers en mediums die EPC trouw zijn gebleven!

Alsjeblieft
EEN DIKKE DANKJEWEL



GEDICHT

Je kunt huilen omdat zij/hij weg is
Of je kunt glimlachen omdat zij/hij heeft geleefd

Je kunt je ogen sluiten en bidden dat zij/hij terug komt
Of je kunt je ogen openen en zien wat zij/hij heeft achtergelaten

Je hart kan leeg zijn omdat je haar/hem niet kunt zien
Of je kunt vervuld zijn van de liefde die jullie deelden

Je kunt je afwenden van de toekomst en in het verleden leven
Of je kunt gelukkig zijn om de dag van morgen vanwege gisteren

Je kunt je van haar/hem alleen herinneren dat hzij/ij weg is
Of je kunt zijn gedachtenis koesteren en die laten voortleven

Je kunt huilen en jezelf afsluiten, je leeg voelen en je omdraaien
Of je kunt doen wat zij/hij wilde :
glimlach, open je ogen, heb lief en ga door





Cosmic Earth

Mannie Hoogendorp

Helend medium

- Regressie therapie
- Reïncarnatie therapie
- Hypnotherapie
- Magnetiseren
- Touch for Health
- Kristalleggingen enz

Praktijk aan huis voor volwassen en kinderen

Praktijk Cosmic Earth | Mannie Hoogendorp
Irisstraat 7 | 2685 XH Poeldijk | 0174-240403

Medium LOES van LOON

Vragen én antwoorden

- 1. Kun je jezelf even voorstellen? Wat moeten we echt over je weten?** *Ik ben Loes van Loon, moeder en oma. (HOERA) En oh ja, ook nog media-miek*
- 2. Hoe zou je jezelf in 3 woorden omschrijven?** *Principieel, koppig, melig*
- 3. Waar ben je het meest dankbaar voor in je leven?** *Mijn gezin, absoluut mijn gezin*
- 4. Wat staat er nog op je bucketlist?** *Weeshuis bouwen*
- 5. Wat is jouw grootste passie?** *Ondersteunend zijn waar leed is*
- 6. Wat of wie inspireert jou?** *Heeb, mijn gids.*
- 7. Wat maakt je leven zinvol, de moeite waard?** *Ondersteunend zijn*
- 8. Wat is de betekenis van je bestaan?** *Jep, wordt saai zo hè, maar toch ondersteunen willen*
- 9. Wat wilde je worden toen je jong was?** *Al vanaf mijn geboorte voel ik mensen, of zie ik mensen. En ieders verdriet doet en deed me heel veel, dus ik wilde psychologe worden*
- 10. Hoe besteedt je je vrije tijd het liefst?** *Schaarse vrije tijd, film kijken of spelletjes doen*
- 11. Wat is je grootste irritatie?** *Onrecht, leugens, onzin*
- 12. En wat maakt je aan het lachen? Van welke 3 dingen wordt je blij?** *Humor, HEERLIJK! En samenzijn met mijn mensen*
- 13. Als één droomreis volledig bekostigd zou worden, hoe zou je reis eruit zien?** *Een heel weeshuis mee op vakantie*
- 14. Als je een levenslange voorraad van één product zou mogen kiezen, wat zou dat dan zijn?** *Chocola, of patat*
- 15. Keuze: ben je meer een honden-mens of een kattenmens?** *Hondenmens.*
- 16. Keuze: thee of koffie:** *Beide.*
- 17. Keuze: altijd alles moeten zeggen wat je denkt of nooit meer kun-**

praten. *Altijd alles moeten zeggen wat ik denk, doe ik al van jongs af aan.*

18. Keuze: als een koning leven maar geen vrienden en familie hebben of dakloos en arm zijn maar samen met je vrienden en familie. *Dat vind ik een moeilijke, want dan zijn mijn vrienden ook arm. Dus ik kies ervoor om een koning te zijn en dan kan ik vrienden en familie veilig stellen. Dan maar eenzaam zelf*

19. Werk je alleen voor de zaal of doe je ook privé readings? *Beide!*

20. Waarom doe je met plezier dit werk? *Ik doe dit werk niet voor mijn plezier, het verdriet van mensen vind ik erg, dus ik doe het omdat het nog nodig is. Zou fijn zijn als we niet meer nodig zouden zijn, want dan ging het goed met de mensen*

21. Wat is je mooiste/fijnste/meest bijzondere ervaring geweest in dit werk? *Mee naar Boven genomen worden door Heeb, vaak. Doordat we de boeken schreven*

22. Waarom doe je dit werk zo graag? *Omdat Boven dan tenminste verzachting kan schenken via mij*

23. Wat wil je anderen graag meegeven? *Gelijkheid, en dat ieder mens bijzonder is*

24. Zijn er universele waarden (en normen)? *Absoluut! Gelijkheid, Waarheid, Liefde, Respect*

25. Zijn er andere werelden/sferen? *Velen*

26. Is er leven na de dood? *Absoluut!*

27. Wat is je leukste of fijnste herinnering aan EPC? *Het is altijd als thuiskomen, sfeer geweldig. Ik werk daar erg graag*

28. Waarom kom je graag bij EPC? *Geen hoogdravend gedoe*

29. Heb je nog tips? *GA ZO DOOR!*

30. Wat wens je de bezoekers van EPC? *Wat ik ieder mens gun: je bent niet alleen, boven ziet en begrijpt je. Dus dat niemand zich alleen voelt*



Jouw luisterend oor is van onschatbare waarde

Als vrijwilliger bij de Luisterlijn bied je een luisterend oor aan mensen met zorgen, verdriet of problemen. Vaak voelen mensen zich alleen. Je bent er even voor de ander door te luisteren, vragen te stellen en gedachten te ordenen. Dit doe je anoniem, per telefoon of chat.

Wat levert het je op?

- Je krijgt een professionele training in gespreks- en luistervaardigheden.
- Je ontvangt op ieder gewenst moment begeleiding en ondersteuning van onze professionals.
- Je neemt deel aan inspirerende bijeenkomsten over onderwerpen als eenzaamheid, verlies en depressie.
- Je voert boeiende gesprekken die niet alleen voor de ander, maar ook voor jou van betekenis zijn.
- Je bent onderdeel van een hecht team vrijwilligers in jouw buurt.

Wat geef je?

- Je luistert zonder oordeel, dat vraagt een open en leergierige houding.
- Gemiddeld werk je een dienst van 4 uur per week, op een tijd en plaats die jou goed uitkomen.
- In de nacht is de behoefte aan een gesprek het grootst. Je doet een keer per maand een dienst in de nacht van 4 uur.

Word
vrijwilliger!

Meld je direct aan:
deluisterlijn.nl/vrijwilliger

Help door
te luisteren
anoniem - dag en nacht



de luisterlijn
wij geven gehoor

Luister jij?

Als iemand zijn
verhaal kwijt wil...



Niemand kan zonder
een luisterend oor

Word vrijwilliger
bij de Luisterlijn

Karin

één van onze 1.500 vrijwilligers

Help door
te luisteren
anoniem - dag en nacht



de luisterlijn
wij geven gehoor

Even voorstellen, vicevoorzitter Clasina



Hoi, ik ben Clasina, en ben de vicevoorzitter in het bestuur en regel de 'keuken dingen', boek de mediums enz. Maar eigenlijk zijn er geen rangen en standen bij EPC. We doen het vooral met elkaar!

Ik weet nog goed hoe ik de 1^e keer met EPC in aanraking kwam. Mijn vader was in juli 2001 overleden en zijn nicht (Sjoukje) belde mij in oktober en zei Clasien, ik heb iets moois, kom met mij mee... zo gezegd, zo gedaan, volledig bleu erin. Die avond was Truus Knijn er. Opeens midden in een verhaal bij een ander, kwam ze voor mij staan en zei ze: "Wauw, wat heb jij veel schoenen zeg..." En ik had zoiets van: hoe kan jij dat nou weten!? Een bijzondere ervaring en wilde dat graag delen met mijn moeder Olga... Dus de volgende keer nam ik mijn moeder mee... En we zijn blijven komen. We kregen mooie gesprekken met het bestuur en de vrijwilligers en wat ik zo mooi vond was de nuchterheid. Ja zo wilde ik ook zijn. Menig gesprek met Monique gehad. Het winkeltje met mooie spulletjes en boeken, daar kochten we ook nogal eens wat. En de gezelligheid in de keuken... Toen werd er een beurs georganiseerd, Olga en ik erheen.. daar is de liefde verder uitgediept en zijn we komen helpen in de keuken. We hebben de grootste lol gehad met John. En Peter, Jenny en Maria in het winkeltje. Monique en Janet die de mooie boodschappen opschreven. Het bestuur begon wat te schuiven en toen werd er aan ons (Olga en ik) gevraagd of wij samen in het bestuur wilde...dat was in 2008. En daar zit ik nu nog! De keuken werd de plek van Olga en mij. Eerst met John en Peter, later met Helga. Vele veranderingen plaatsgevonden...er kwamen en gingen mensen. En i.p.v. dat manlief op de kindjes paste, is hij nu ook in het bestuur. Eerst kwam hij mee om eens te kijken waar zijn vrouw zo vol van was. En wat 'klusjes' achter de schermen. Nu is hij de penningmeester.

De kindjes zijn volwassen vrouwen geworden en één is zelf al mama. En zijn ook al regelmatig bij EPC geweest. EPC hoort bij ons leven. Helaas is Olga zelf gaan hemelen in oktober 2019 en wordt zij nog steeds gemist. Uiteraard privé, maar ook in de keuken. En wederom weer een warm bad van de leden. Doet mij goed dat zij ook door de leden gemist wordt... Maar goed, de toekomst...

Trots op Monique en Marco, trots op het EPC. Ik hoop op nog 30 jaar erbij, met de fijne mediums die we hebben, de geweldige leden, de vrijwilligers want Marva, Petra en Rob en de andere vele handen maken licht werk, nogmaals dank daarvoor!

Samen maken wij EPC. En samen zijn wij EPC.

Dikke knuffel van mij, gr Clasina

*Dit doen we
Samen*

GEDICHT

*Ooit komt de dag
dat ik niet meer kan en mag
aan het einde van mijn leven
als er geen tijd meer is over gebleven
waar is dan de rijkdom en de macht?
en alle angsten waaraan ik dacht?*

*Ooit komt de dag
dat ik niet meer kan en mag
gaat het dan nog over mooi en briljant?
zijn geloof en huidskleur dan relevant?
dan gaat het niet om wat ik ben geworden
wat er dan toe doet, is van een andere orde*

*De antwoorden op echte vragen
Hoe heb ik me naar anderen gedragen?
Waren mijn daden uit integriteit?
Deed ik oprecht wat ik zelf bepleit?*

*Was ik een stimulerend voorbeeld?
Heb ik het goede met anderen gedeeld?
Welke moed en lef heb ik zelf getoond?
Wie heb ik met mijn liefde beloond?*

*Ooit komt de dag
waarop ik zelf vragen mag
welke pracht heb ik zelf mogen ervaren?
en welke herinneringen zullen anderen bewaren?*

Mark Verhees, Oprichter Voor Positiviteit



Even voorstellen, voorzitter Monique

Ik ben Monique, getrouwd met Cor sinds 1981. Wij hebben 2 ontzettend leuke dochters. Met de oudste wonen Cor en ik in één pand, waarin onze dochter 2 appartementen heeft laten maken. Onze oude dag voorziening is geregeld. 🤗
Onze jongste dochter is zwanger van ons 1e kleinkind en is, als je dit leest, misschien wel net bevallen, spannend!!
Allebei onze meiden hebben een leuke partner, kat, hondjes en een eigen bedrijf.

Ik ben in 1992 in aanraking gekomen met EPC door mijn moeder Mary; zij vroeg me een keer mee te gaan naar een paranormale avond. Al gauw werd ik gevraagd om in het bestuur te komen. Ook mijn moeder, Mary, heeft in het bestuur van EPC gezeten en zij deed o.a. de EPC bibliotheek. Elke maandagavond sleepte zij honderden boeken in plastic boxen in haar Opel Corsaatje vanuit haar huis naar EPC. En weer terug.

Omdat allebei onze dochters fanatiek aan paardrijden deden, kwam ik ook al snel terecht in het bestuur van rijvereniging Xanthus Spaarnwoude. Officiële KNHS dressuur- en springwedstrijden organiseren, jury's, ringmeesters, schrijvers, op- en afbouw hulp, prijsuitreikingen regelen. Een super leuke en intense tijd. Na ruim 6 jaar heb ik dat stokje overgedragen aan iemand anders.

Inmiddels ben ook vrijwilliger bij Jeugdfonds Sport & Cultuur Haarlem Zandvoort. Een paar jaar geleden ben ik begonnen als intermediair voor deze organisatie en inmiddels doe ik samen met 3 collega's de administratie op de backoffice. Echt een heel mooie en nuttige organisatie. Kort geleden heb ik een tijdelijke functie vervuld als administratief medewerker bij de Luisterlijn, ook een mooie en zeer nuttige organisatie.

Wat ik het fijne vind aan EPC is dat we een spirituele no nonsens vereniging zijn. We staan met beide benen op de grond, net als 'onze' mediums trouwens. Het doel van het bestuur is o.a. dat iedereen zich welkom en gezien voelt, lid, geen-lid, medium en bezoeker. Marco, Clasina en ik (en achter de schermen ook vaak onze gezinsleden) zijn een hecht en super fijn team die altijd het beste voor hebben met de mensen en met EPC.

We zijn super goed op elkaar ingespeeld en vullen elkaar aan waar nodig. Ieder heeft zo z'n talenten! Daarom is het écht géén opgave om, in mijn geval, bijna 30 jaar onderdeel van dit bestuur te zijn.

Iets doen wat leuk is, dat geeft energie en happiness.

Was getekend, Monique





John Lennon's Imagine is misschien wel het meest ultieme nummer voor wereldvrede. **Lennon** vraagt de luisteraar zich een wereld voor te stellen zonder landen (oorlog), zonder hemel (geloof), zonder bezittingen (rijkdom) en zonder hebzucht of honger. Zo onwaarschijnlijk in feite dat anderen hem een dreamer, een dromer, noemen. Hij spreekt aan het eind de wens uit dat al die andere dromers, ik ben niet de enige!, I'm not the only one!, zich zullen uitspreken en aansluiten - you'll join us - en dat de verschillen wereldwijd, ooit wegvallen.

En dat is wat ook EPC aanspreekt, een wereld waarin iedereen gelijk is en er geen verschillen zijn.

En daarom sluiten we elke paranormale avond af met de song Imagine!

Gedachten zijn krachten. Elke gedachte heeft een trilling. Elke gedachte is een boodschap met een lading energie. Elke gedachte heeft een uitwerking op jou en op je leven. Want alles komt naar je terug. Iedere gedachte heeft de neiging werkelijkheid te worden. Als negatieve gedachten een overtuiging worden, is de uitwerking nóg sterker. Visualiseer een positieve werkelijkheid en het zal zo worden als je je voorstelt.

Positief denken dus! Gooi alle twijfel en tegenstrijdige gedachten eruit en focus je op een positieve gedachte. Vervang negatieve gedachten door positieve! Vervang je oude overtuigingen door nieuwe, positieve!



Imagine there's no heaven

It's easy if you try

No hell below us

Above us, only sky

Imagine all the people

Livin' for today

Ah

Imagine there's no countries

It isn't hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion, too

Imagine all the people

Livin' life in peace

You

You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us

And the world will be as one

Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people

Sharing all the world

You

You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope someday you'll join us

And the world will live as one



Stel je voor dat er geen hemel is
Het is gemakkelijk als je het probeert

Geen hel onder ons

Boven ons alleen lucht

Stel je alle mensen voor

Leef voor vandaag

Ah

Beeld je in dat er geen landen zijn

Het is niet moeilijk om te doen

Niets om voor te moorden of sterven

En ook geen religie

Stel je alle mensen voor

Leven het leven in vrede

Jij

Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben

Maar ik ben niet de enige

ik hoop dat je ooit met ons mee zal doen

En de wereld zal verenigd zijn

Stel je geen bezittingen voor

Ik vraag me af of je dat kunt

Geen behoefte aan hebzucht of honger

Een broederschap van de mens

Stel je alle mensen voor

Die de hele wereld delen

Jij

Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben

Maar ik ben niet de enige

ik hoop dat je ooit met ons mee zal doen

En de wereld zal als één leven



Voor wie is het Jeugdfonds Sport & Cultuur?

Het Jeugdfonds is er voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met weinig geld. En dat zijn er, vanwege de coronacrisis, steeds meer. Het Jeugdfonds wil dat alle kinderen en jongeren lid kunnen worden van een sportclub, of dans-, muziek-, theater- of kunstlessen kunnen volgen. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling. Op de club leer je samenwerken, ontdek je waar je goed in bent, maak je nieuwe vrienden en krijg je meer zelfvertrouwen. Is er thuis te weinig geld? Dan betalen wij de contributie van de sportclub of het lesgeld van de cultuurlessen.

Waarom zijn wij nodig?

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 272.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 11 kinderen (bron: Armoede in kaart 2019, SCP). Kinderen die niet mee kunnen doen, krijgen niet de kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Iets doen aan sport of cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. In 2021 heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur 65.863 kinderen en jongeren mee laten doen. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam.

<https://jeugdfondssportencultuur.nl/over-ons/>



Enkele leden van EPC zetten zich in voor een goed doel. Marva spaart plastic doppen en steunt zo o.a. de opleiding tot blindengeleidehonden.

De doppen kun je op maandagavond bij EPC inleveren.

Silvia zamelt rolstoelen, rollators, verbandmateriaal, knutsel-spullen en speelgoed in voor een kinderrevalidatiecentrum in Mombassa.

Silvia kun je bereiken via love.is.sharing@outlook.com



Vragen én antwoorden

- 1. Kun je jezelf even voorstellen? Wat moeten we echt over je weten?** Ik heb veel cursussen en opleidingen gedaan voor spirituele Ontwikkeling, na de opleiding handlijnkunde had ik een handvat om voor de zaal te gaan staan. Wat je echt moet weten is ik ben mens en maak ook fouten ;-)
- 2. Hoe zou je jezelf in 3 woorden omschrijven?** Dankbaar, actief en humor
- 3. Waar ben je het meest dankbaar voor in je leven?** Dankbaar voor alles wat het leven mij brengt.
- 4. Wat staat er nog op je bucketlist?** Dat er geen oorlogen en armoede meer zijn in de wereld en dat mensen liever voor elkaar worden
- 5. Wat is jouw grootste passie?** Ik heb heel veel passies dus geen grootste passie
- 6. Wat of wie inspireert jou?** Iedereen waar ik wat van leer
- 7. Wat maakt je leven zinvol, de moeite waard?** Dat ik binnen mijn mogelijkheden mensen mag en kan helpen
- 8. Wat wilde je worden toen je jong was?** Heb daarin nooit echt een specifieke wens gehad en ben nog steeds zoekende
- 9. Hoe besteedt je je vrije tijd het liefst?** Sporten, lezen, winkelen, dansen, iets met vriendinnen doen.
- 10. En wat maakt je aan het lachen? Van welke 3 dingen wordt je blij?** Mijn beste vriendin maakt mij altijd aan het lachen. Ik wordt blij van reizen, boksaktraining en feestjes
- 11. Als één droomreis volledig bekostigd zou worden, hoe zou je reis eruit zien?** Mijn droomreis voor dit jaar is de Nijmeegse vierdaagse zonder sores in een lekker hotel. Verder nog zoveel reizen op de verlanglijst dat ik hierin geen keuze kan maken. Als ik mag reizen met mijn beste vriendin dan is het altijd een droomreis
- 12. Keuze: ben je meer een honden-mens of een kattenmens?** Ook al heb ik katten, en helaas geen hond meer ben ik meer een honden men
- 13. Keuze: thee of koffie:** Koffie is de favoriet, maar ik haal mijn neus

niet op voor thee en drink dat ook regelmatig

14. **Keuze: altijd alles moeten zeggen wat je denkt of nooit meer kunnen praten.** altijd alles moeten zeggen wat je denkt (al zal dat soms wel rare situaties brengen)

15. **Keuze: als een koning leven maar geen vrienden en familie hebben of dakloos en arm zijn maar samen met je vrienden en familie.** Vrienden en familie dus dakloos en arm

16. **Werk je alleen voor de zaal of doe je ook privé readings?** Ik werk full time, dus binnen mijn mogelijkheden doe ik privé reading

17. **Waarom doe je met plezier dit werk?** Het geeft mij veel voldoening dat je mensen kan en mag helpen

18. **Waarom doe je dit werk zo graag?** Het geeft mij veel voldoening dat je mensen kan en mag helpen in een moeilijk proces

19. **Wat wil je anderen graag meegeven?** Geloof en vertrouwen op jezelf en je mag fouten maken

20. **Zijn er universele waarden (en normen)?** Er zijn absoluut universele waarden en normen

21. **Zijn er andere werelden/sferen?** Voor mijn gevoel wel

22. **Is er leven na de dood?** Er is zeker leven na de dood

23. **Wat is je leukste of fijnste herinnering aan EPC?** Een mooie herinnering was de beurs die jullie hebben georganiseerd

24. **Waarom kom je graag bij EPC?** EPC voelt voor mij vanaf de eerste dag dat ik er kwam als thuiskomen. Er hangt een hele fijne sfeer

25. **Heb je nog tips?** Zoek het geluk bij jezelf en kijk niet teveel naar anderen

26. **Wat wens je de bezoekers van EPC?** Een goede gezondheid, veel liefde, kracht en positiviteit. En dat de vereniging nog heel lang mag bestaan

Dank je wel Monique





VOOR POSITIVITEIT

Mark Verhees wil positiviteit de wereld insturen.

Positieve spreuken, gedichten, verhalen, ervaringen, etc. Hij wil positiviteit toevoegen aan iedere dag. Hij kiest er voor om alles vrij te delen. Iedereen kan informatie van zijn site zonder toestemming gebruiken. Hij juicht dit zelfs toe. Publiceer het. Schrijf er over. Zing het. Dans erop. Het gaat om de boodschap... Alles wat je aandacht geeft, groeit.

Mark Verhees

Positiviteits-expert

<https://www.voorpositiviteit.nl/>

*Iets opgeven is niet altijd
een teken van zwakte.
Soms betekent het dat je
sterk genoeg bent
om iets los te laten.*



*Koester de mensen in je leven,
die van je houden,
je motiveren,
je gelukkig maken.
Laat ze weten en voelen
wat ze voor jou betekenen.*



*Een goed leven is
vaak glimlachen,
groots dromen,
jezelf verwonderen
en je realiseren
hoe gezegend je bent
met alles wat er wel is.*



Medium GREET VERMEULEN

Vragen én antwoorden

1. **Kun je jezelf even voorstellen? Wat moeten we echt over je weten?** Greet Vermeulen, ik ben 72 jaar en aan het genieten van mijn pensioen.
2. **Wat staat er nog op je bucketlist?** Ik heb geen bucketlist
3. **Wat maakt je leven zinvol, de moeite waard?** Man, kinderen en kleinkinderen
4. **Wat wilde je worden toen je jong was?** Heel rijk
5. **Hoe besteedt je je vrije tijd het liefst?** Op de camping
6. **Wat is je grootste irritatie?** Mensen die respectloos zijn
7. **Keuze: ben je meer een honden-mens of een kattenmens?** Hondenmens
8. **Keuze: thee of koffie:** Koffie
9. **Werk je alleen voor de zaal of doe je ook privé readings?** Alleen soms nog voor de zaal
10. **Waarom doe je met plezier dit werk?** Een hoop mensen een handreiking te kunnen geven in het leven
11. **Wat wil je anderen graag meegeven?** Eerst van jezelf houden, want dan kun je heel veel liefde geven zonder jezelf pijn te doen
12. **Is er leven na de dood?** Zeker weten

Dank je wel Greet



GEDICHT

Als ik je mis

*Want juist als ik je mis
Dan voel ik
Hoe je altijd bij me bent
In mijn hart zit
En al mijn gedachten kent*

*En juist als ik je mis
Besef ik
Hoe jij en ik verbonden zijn
Hoe jij en ik voor altijd wij zijn
En zo doet missen minder pijn*

*Ik adem je
Ik leef je
Ik voel je overal
Ik heb je lief
Ik mis je
Maar waar ik ga
Ben jij*

bron: Brievenbusgeluk



Voor een ander...

Wat doet EPC eigenlijk met de spulletjes die niet meer nodig zijn? De overgebleven etenswaren: bijv. paaseitjes, de spulletjes uit de goodie-bags die we gemaakt hadden voor kerst en die wederom niet door kon gaan i.v.m. de lockdown.... enz.

Die worden door bestuurslid Clasina op een facebook pagina geplaatst, namelijk **prakkie eten over 023**

Zo verspilt EPC niets, en er zijn zulke dankbare mensen die een extraatje zeer op prijs stellen.

Wat is PRAKKIE ETEN OVER 023??

We kennen het allemaal....Je hebt gekookt en er blijft over. Vaak gooi je het gedachteloos in de vuilnisbak. Niet meer doen! Verspil je eten niet! In deze tijd zijn er veel mensen die het financieel zo zwaar hebben dat ze blij zijn met zo'n "Prakkie".

Misschien staan er in je keukenkast nog producten die je niet gebruikt. Potjes groenten, toetjes, pasta, rijst of een fles drinken etc. Bied ze aan! Deze groep is opgezet voor de regio Haarlem en omstreken zolang het maar netnummer 023 heeft. Je kunt je "Prakkie" of producten hier aanbieden maar als je iets nodig hebt mag je er natuurlijk naar vragen. Wie weet kun je iemand helpen.

Ook moet EPC bijvoorbeeld wel eens accessoires vernieuwen... Zo zijn toen de tijd de 'oude' tafelkleden op een 'gratis af te halen' FB pagina geplaatst...

Daar hebben een dochter en kleindochter op gereageerd. Op de tafelkleden die 'onze Mary en onze Jenny' ooit gemaakt/genaaid hadden...

Dus EPC gooit niets zomaar weg. Ook omdat delen zoveel kan schelen...



Vragen én antwoorden

Lieve mensen,

Graag wil ik mij aan jullie voorstellen, maar niet voordat ik het bestuur van EPC gefeliciteerd heb met het 30 jarig bestaan van de vereniging! Wat is het fijn om bij jullie vereniging te mogen werken, bij jullie kan ik altijd mezelf zijn. Dat zegt iets over de mensen van het bestuur maar ook de bezoekers. Jullie zetten met elkaar een hele fijne sfeer neer. Dat maakt dat ik op een prettige manier een avond bij jullie kan verzorgen.

Mijn naam is John Hagen en Tarot is mijn ding. Tarot hoort bij me, net als mijn armen en benen is Tarot een verlengstuk van mijn lichaam. Het leuke is dat je de tarotkaarten alles mag vragen en er ook alles mee kunt doen. Het gaat er natuurlijk wel om dat je met de juiste intentie werkt. Ik geniet wanneer ik weer een avond voor de zaal mag staan met mijn tarotkaarten. Dat ik veel mensen een spirituele boodschap en inzichten mag geven.

Wat jullie echt van me moeten weten?! Voor de mensen die mij kennen ben ik een open boek! Eerlijkheid, zuiverheid en vooral liefdevol en respectvol met elkaar omgaan vind ik belangrijk.

Ik ben dankbaar voor al die lieve mensen die om me heen staan en de spirituele wereld, waarmee ik in verbinding sta. Ik vertrouw dan ook volledig op de hulp vanuit het universum.

Wat zou ik nog het liefste willen doen? Bij mij ontstaan er altijd nieuwe ideeën. Ik denk, dat ik nooit klaar ben met de dingen die ik zou willen doen, maar als ik dan toch iets zou kiezen is mijn passie: "schrijven!" Ik wil nog veel spirituele boeken en over tarotkaarten schrijven.

Uiteraard wil ik nog heel veel mooie dingen ondernemen met mijn lieve partner, kinderen en kleinkinderen. "Ik droom er wel eens van om met het hele gezin op vakantie naar Texel, mijn favoriete eiland, te kunnen gaan. Met elkaar plezier maken maar ook de waardevolle gesprekken te voeren." "Mooie herinneringen maken! "

Mijn eerste baantje was op de postkamer van de NCRV en daar ontmoette ik een collega die met tarotkaarten werkte. Ik raakte gefascineerd

door deze bijzondere kaarten en wilde als 20 jarige ook mijn eigen tarot-kaarten hebben. Maar dat liet nog een aantal jaren op zich wachten, totdat er een stemmetje in mijn hoofd zei; "Nu ga jij je tarotkaarten kopen!" Dat het werken met de tarotkaarten zou uitgroeien naar waar ik nu sta had ik nooit verwacht of gehoopt. Het is mij overkomen en daar ben ik enorm dankbaar voor.

Wat vind ik leuk en wat doe ik het liefst?! Ik luister graag naar muziek of kijk naar een goede film. Af en toe een goed boek lezen, kan ik enorm waarderen. Een wandeling in de natuur of vooral langs het strand, is iets waar ik van hou. Leuke dingen ondernemen met mijn kleinkinderen en genieten hoe deze kleine zieltjes zichzelf ontwikkelen!! Daar geniet ik het meest van!

Haha, welk product ik mag kiezen als dat levenslang op voorraad is? Nou ik kies er twee, patat en ijs!! Een bakje koffie met een stukje appeltaart mét slagroom is heerlijk. Genieten maar!!

Rond de eeuwwisseling werd mijn leven letterlijk op z'n kop gezet. Zo begonnen de puzzelstukjes voor mezelf en het toen onbekende, wat spiritualiteit inhoudt, in elkaar te passen. Ik kocht mijn eerste tarotkaarten, niet wetende dat zij een belangrijke rol, als een rode draad met mijn leven zouden meereizen. Ik begon met tarotconsulten en cursussen te geven. Ik werd door verenigingen gevraagd om voor de zaal te staan. Samen met de tarotkaarten ging ik op pad om mooie avonden te verzorgen. Iets wat ik nog graag met liefde doe! In 2008 opende ik mijn praktijk Arristara waar ik nog steeds consulten en cursussen geef!

In 2013 verscheen mijn eerste boek "Tarot van de New Vision" en voor het einde van het jaar zal er na negen jaar een nieuw boek "Tarot voor beginners" verschijnen.

Ik heb hele mooie en warme herinneringen aan EPC, maar ook een ledenavond bij jullie verzorgd waar verdriet nog vers was. Een intens mooie avond, waar de onderlinge band versterkt werd. Een avond die ik nooit zal vergeten. Ik wil het bestuur bedanken voor hun harde werk en inzet voor EPC, maar ook de leden voor hun trouw aan EPC. Samen zijn we één "spirituele" familie. Hou van een ander, als van jezelf!!

Veel liefs en tot gauw, John Hagen





OUDE CHARME IN EEN NIEUW JASJE

Mijn glaskunst geeft een eigenzinnige flair aan je favoriete ruimte in huis. Alle designs zijn eigen ontwerp en dus uniek. Ik werk graag met botanische en natuurlijke thema's waar ik een moderne twist aan geef.

Ik begrijp dat smaak erg persoonlijk is daarom ontwerp ik graag designs in opdracht zodat het item perfect in je interieur past.

Marieke



GLASKUNST - TIFFANY - WERK IN OPDRACHT

 @hetglaslab

 hello@hetglaslab.nl

 hetglaslab.nl



Tarot van de New Vision

de achterkant van de beroemde kaarten van A.E. Waite
auteur John Hagen

De kaarten van de Tarot of the New Vision zijn ontworpen door de Italiaanse tweelingbroers Raul en Gianluca Cestaro. Het is gelukt om de tarotist 'op het andere been te zetten', oftewel om de beroemde kaarten van A.E. Waite van de andere kant te bekijken. Het zijn hele bijzondere kaarten geworden, die ten opzichte van de originele kaarten 180 graden zijn gedraaid en zo de 'achterkant' van de kaarten zichtbaar maken. Alles wat op de achtergrond van de kaarten verborgen bleef, is nu eindelijk zichtbaar geworden. Zo kun je bijvoorbeeld zien waar de Magiër naar kijkt of wat zich achter de troon van de Koning of Koningin afspeelt. Mensen, dieren en voorwerpen die tot nu toe verborgen waren, komen tot leven en krijgen een betekenis. Elke kaart van de Tarot of the New Vision wordt door de auteur secuur onder de loep genomen, beschreven én vergeleken met de beroemde kaarten van A.E. Waite (Rider Waite Tarot). Door zijn werkwijze laat de auteur je delen in de



'nieuwe visie' op dit beroemde spel. Daarom is dit boek niet alleen een prachtige aanvulling voor iedereen die al (langer) met de Tarotkaarten werkt, maar ook een inspirerende introductie voor de beginnende tarotist. Sla het boek maar open, de kaart zal je inzicht geven...

Mijn interesse in het spirituele is er altijd geweest.

Het begon als klein meisje dat heel nieuwsgierig de horoscopen in de weekbladen aan het lezen was en er heel veel bijzondere overeenkomsten waren.

Hoe was het nou toch mogelijk dat er elke week zoveel klopte? Jaren later kwam ik in de gelegenheid om een jaaropleiding astrologie te gaan doen en leerde ikzelf hoe je horoscopen kon maken en de unieke verbindingen moest duiden. Iets wat mij tot op de dag van vandaag nog steeds intrigeert.

Er waren nog meer zaken die ik in mijn kindertijd bijzonder vond.

Ik herinner mij nog dat ik bij een pianoconcert aanwezig was met mijn ouders en ik tegen mijn vader vertelde dat ik hier al was geweest. Ik had het immers al eerder meegemaakt want alles klopte en ik wist wat er vervolgens ging komen. Mijn vader wimpelde het af met dat dit niet mogelijk was en schonk er voor de rest geen aandacht aan.

Ik was verbaasd en voelde mij op dat moment niet gehoord en begrepen en hield het vervolgens voor mijzelf.

Er volgde nog vele déjà vu's maar durfde dat met niemand te delen om niet weer voor gek te worden verklaard.

De jaren gingen voorbij en toen ik begin 20 was kreeg ik tijdens mijn eerste baan een fijne collega bij wie ik mijn vragen en ervaringen voor soms onverklaarbare zaken tot toen kon delen. Zij was begripvol en nam mij mee op ontdekkingsreis in een voor mij nog onbekende wereld.

Het voelde alsof alles in mij ging stromen, alles begon helder te worden, deuren gingen open en ik voelde ineens dat er een wereld achter de wereld lag die tot toen voor mij nog verborgen was gebleven. Jaren verstreken en de band die was ontstaan met de spirituele wereld werd enkel sterker en sterker.

Tijdens een hele zware periode gaf deze band mij ook rust en vertrouwen ook al was deze bijna ondragelijk. Ik wist dat ik gedragen werd en er altijd voor mij gezorgd zou worden.

Toen ik in 2002 naar de regio van Haarlem verhuisde zocht ik iets op sociaal en het liefst spiritueel vlak wat mij bij EPC Kennemerland bracht.

Ik voelde mij direct thuis en vond het heerlijk om de vele avonden te bezoeken. Al snel was er een warm contact en deed ik graag mee aan cursussen en workshops die werden georganiseerd.

Zoveel gelijkgestemde bij elkaar had ik nog niet eerder meegeemaakt en ieder avond was weer

een bevestiging naar iets wat ik jaren lang zocht. Hoe fijn was het om dit allemaal bij elkaar bij het EPC te kunnen vinden.

Later kreeg ik ook de vraag of ik wilde deelnemen in het bestuur en ben vanaf 2013 tot 2016 lid geweest en nam de rol van secretariaat op mij.

Omdat ik al jaren lang wist wat het EPC belangrijk vond en wat ze wilde aanbieden hoefde ik niet veel moeite te doen om de vraag en functie te beantwoorden.

Zelf ben ik toentertijd begonnen aan een tarotcursus die werd gegeven door Joke de Wit, ook lid van EPC K.

In eerste instantie dacht ik dat ik het nooit zou leren maar al snel kreeg ik het onder de knie. Mijn intuïtie draaide ineens op volle toeren en voelde als een deel van mijzelf. Bijzonder om dit te ervaren omdat ik altijd al nieuwsgierig was naar de tarot maar daar tot die tijd geen gelegenheid voor had gehad.

Tot de dag van vandaag ben ik hier nog steeds mee bezig, help veel mensen in mijn omgeving en zelfs in mijn werk is het soms toepasbaar.

Het is een absolute aanvulling op mij leven geworden en vertrouw altijd op de kaarten want deze geven altijd de juiste informatie en liegen niet.

Ik ben daarom ook heel blij hoe mijn pad is gelopen in alle jaren

dat ik verbonden ben geweest bij het EPC en heeft mij absoluut geholpen te ontwikkelen in mijzelf als persoon en heb mij ook vaak gesteund gevoeld in mindere tijden.

Niet enkel door de tarot maar zeker ook door de warme connecties met ieder ander binnen de vereniging, de vele cursussen, workshops en paranormale avonden is mijn pad uiteindelijk helder geworden en sta ik krachtig, zelfverzekerd en vol vertrouwen in het leven.

Grote dank aan het EPC om deze ontwikkelingen voor mij mogelijk te maken, ik zal jullie altijd een warm hart toedragen.

In liefde en verbinding,
Alexandra



**Een mooie tijd bij EPC
maar wat vliegt de tijd.....!**



EPC Kennemerland viert dat ze 30 jaar bestaan, EPC Waterland heeft 28 jaren kunnen aantikken maar is helaas inmiddels ook opgeheven. De tijd is voorbij gevlogen maar we kunnen terug kijken op veel mooie en geweldige dingen die we gedaan hebben. Openbare avonden, cursussen, workshops en weekenden.

Diverse ondernemingen samen met de zusterverenigingen zoals bijvoorbeeld het éénmaal per jaar organiseren van een ontspannende dag met alle bestuursleden van de EPC's, er even tussenuit, een dag waarin we veel met elkaar konden uitwisselen.

Op zo'n dag kwam naar voren dat iedereen de vereniging een warm hart toedroeg en er veel energie in stak om de eigen vereniging zo goed mogelijk te laten functioneren. Ook de onderlinge contacten waren goed en dat is eigenlijk tot op heden nog zo, ondanks het feit dat er nu geen enkele EPC meer is (behalve Kennemerland, fantastisch!) zijn de meeste contacten blijven bestaan.

Henny C. Kruiswijk-Monnik, voorheen voorzitter EPC - Waterland

Onvergetelijk zijn alle beurzen waar we hebben gezeten, dit om de EPC's te promoten maar ook onze activiteiten aan te prijzen! In die tijd kwam er nog een boekje uit vanuit het EPCN en ook die werden op de beurs neergelegd zodat de bezoekers konden zien waar onze verenigingen in Nederland te vinden waren en wat elke EPC te bieden had.

Ja, wat zijn naast het spiritueel bezig zijn de hoogtepunten? Zoals hiervoor genoemd maar ook de vele vriendschappen die er zijn ontstaan, huwelijken, menig cursist die uiteindelijk zélf een vereniging is gestart of een goed lopende praktijk heeft weten op te bouwen ná de eerste start via een cursus of workshop bij Waterland of een van de andere EPC's. Dat is iets om trots op te zijn!

Er is lang en hard gewerkt maar wat hebben we er veel van geleerd.

De grootste wens is dat de nu de enig overgebleven vereniging EPC KENNEMERLAND nog vele jaren mag doorgaan én groeien!

Gefeliciteerd met het 30-jarig jubileum EPC Kennemerland!!

Het was een simpele vraag van EPC Kennemerland: wat is er toch zo specifiek, leuk of fijn aan EPC?

Weet je een anekdote...? Na veel jaren is er zéker veel te vertellen maar om het allemaal te benoemen?

Hoop dat het enigszins gelukt is alhoewel het een speldenprik is wát er eigenlijk is te vertellen....!

Bestuurslid van EPC West Friesland

Lieve mensen,

Het is alweer zo'n 17 jaar geleden dat ik mocht aansluiten bij de EPCN vergaderingen, en kennis maken met het bestuur van onze de zustervereniging EPC Kennerland. Hierbij werden leuke en wetenswaardigheden onderling uitgewisseld. Ook herinner ik mij nog de leuke bijeenkomsten zogenaamd kaderdag in 2007 waar we een boerenkaasje gingen maken, dit als een welkome afwisseling.

De notulen van deze en vele opvolgende vergaderingen werden kundig verzorgd en keurig vastgelegd door jullie bestuurslid. Na afloop was er tijd voor een goed en ongedwongen gesprek onder het nuttigen van een heerlijke versnapering aangeboden door de voorzitter.

Een voorwaarde om dit 30-jarig jubileum te bereiken is mede te danken aan jullie en jullie bestuur wat zeer betrokken genoemd mag worden, en waar het besef bestaat dat dit altijd op een ethische wijze plaats moet vinden.

Wij zijn nog wel eens bij jullie vereniging geweest en dat herinner ik mij als een gastvrije warme en liefdevolle vereniging.

Daarom nog wil ik jullie als laatste een gedichtje meegeven van Sonja;

Liefde vanuit het hart gegeven

Door liefde vanuit uw hart te geven raakt u het hart van uw medemensen aan, en brengt u warmte in hun leven.

Wees bewust van uw medemens, hun bestaan, leef niet langs elkaar heen, maar blijf met elkaar begaan, dan sta je nimmer alleen.

Je kunt elkaar troostend en liefde schenken, in tegenslagen en verdriet.

Dus mensen vergeet elkaar niet, en blijf aan elkaar denken.

Door Sonja Wijnker

EPC West-Friesland wenst jullie nog een goede voortzetting en vele mooie jaren samen.

Luuk Wijnker



*Op 29 mei 2022 is
EPC West Friesland opgeheven*



EPC



Kennemerland

EPC magazine is een eenmalige uitgave ter ere van het 30-jarig jubileum



Bedankt voor 30 jaar EPC !!

Marco, Clasina, Monique

Bestuur EPC Kennemerland

1992–2022